

## Rennen!!!!

Geschreven door Jeroen

woensdag, 07 januari 2009 02:15 - Laatst aangepast vrijdag, 09 januari 2009 23:55

---

Na 2 weken, heel erg gezellig, in het huis van Liesbeth en Jeroen op de compound te hebben doorgebracht, boekjes voorlezend en zingend met Jade en knuffelend met Nova, ging het toch weer een beetje kriebelen. De rugzak was, behoudens een kleine reparatie, al 2 weken niet aangeraakt. Dus besloten we de trein te pakken naar Hangzhou. Een groot mysterie meer aan de rand van de stad, omgeven door bergen en tempels, maakt dit één van de top toeristische bestemmingen in China. Dat konden we wel merken aan de hordes Chinezen, die na een supersnelle treinrit van iets meer dan een uur, samen met ons uit de trein stapten.

Een hotel was snel gevonden. Na ons middagslaapje, dat we ook al twee weken niet meer hadden gehad, werd het tijd voor een oer-Hollandse activiteit: een fietstochtje langs het meer. Handschoenen aan en muts op, want het was berekend. Het eindpunt was de moeite waard, een schitterende tempel! Het vuurwerk dat we voor oudejaarsavond wilden kopen bleek helaas wierook. Na een lekkere Chinese maaltijd kwamen we langs een bioscoop. Van het personeel begrepen we dat er één film met Engelse ondertiteling zou draaien. Alleen ze konden ons niet duidelijk maken welke. Toch maar op goed geluk kaartjes gekocht. Een paar uur later zaten we, omringd door allemaal Chinezen naar het zwarte doek te kijken: Are you the one? Erg humoristische film die zich afspeelt in Beijing, Hangzhou en Japan. Leuk om al die plaatsen te herkennen.

De volgende dag, na een zonnig boottochtje over het meer, gingen we op pad naar Moganshan, waar Oud&Nieuw zouden vieren. Op het busstation aangekomen werden we direct opgevangen door een vriendelijke politieman. Heel handig. We konden zo langs de rij voor het loket en al rennend bracht hij ons naar de juiste bus, die binnen 2 minuten bleek te vertrekken. Goede planning en een goede oefening voor wat ons later te wachten zou staan! Daarna nog een ritje met de driewielertaxi naar de voet van de bergen, waar moesten we overstappen op een taxibusje. Die driewieler zou het nooit gered hebben omhoog.

De taxichauffeur maakte er een mooi toeristisch ritje van. Hij bleek namelijk niet te weten waar we heen moesten en wij konden hem het niet uitleggen. Op goed geluk dus maar naar de top van de berg. Helaas ..... maar weer naar beneden dus en aan de andere kant omhoog. Gelukkig hadden we van de driewielertaxichauffeur spontaan een lekker broodje gekregen voor onderweg. Na een telefoontje naar Liesbeth en Jeroen kwamen we uiteindelijk, iets later dan gepland, bij het huisje aan. Gelukkig hadden Liesbeth en Jeroen, ondanks hun privé chauffeur met routebeschrijving in het Chinees, hetzelfde probleem gehad, waardoor we toch nog bijna tegelijk aankwamen.

## **Rennen!!!!**

Geschreven door Jeroen

woensdag, 07 januari 2009 02:15 - Laatst aangepast vrijdag, 09 januari 2009 23:55

---

Het houtvuur en de kaasfondue werden flink opgestookt, de wijnflessen ontkurkt en het vuurwerk ..... hadden we niet. Maar wel 'The survival game', 'Skipboo' en champagne, dus we gingen heel gezellig 2009 in onder een schitterende sterrenhemel.